



NIEUWSBRIEF



Wijkgemeente Dorpskerk

Kerkdienst 18-04-2021

Kerkdienst Dorpskerk 10.00 uur

- ◆ Voorganger: ds. J. Reijm - Rotterdam

Kerkdienst Dorpskerk 19.00 uur

- ◆ Voorganger: ds. E.K. Foppen - Den Haag

Jubileum

Op 16 april zijn Rien en Francien Tichelaar-van Antwerpen, Obrechtlaan 72, 2692 BT, vijftig jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen met dit jubileum! Door de jaren heen hebben jullie samen Gods liefde en trouwe zorg ervaren. Dat stemt tot dankbaarheid.

Een fijne dag toegewenst met elkaar en met allen die jullie lief zijn.

Voor de toekomst Gods zegen gewenst.



Omzien naar elkaar

In het Haga ziekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag, verblijft mw. Jannie Boon-van Dop, Parallelweg 81, 2691 JN.

Mw. P.B. van Stalduinen-Beekenkamp, Oudelandstraat 3, 2691 CB, verblijft in het Marnix Revalidatiecentrum, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen.

Mw. Jopie van den Bos, Monsterseweg 84, 2691 JJ, verblijft in de Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612 VC Delft.

Ook de zieken die hier niet zijn genoemd wensen we Gods kracht en nabijheid toe.



Collecte

Collecte op zondag 18 april 2021

1^e collecte is de diaconale collecte en bestemd voor:

International Justice Mission (IJM)

2^e collecte voor Kerkbeheer

Daarnaast kunt u een bijdrage geven voor de zending.



IJM is een internationale mensenrechtenorganisatie die het doel heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. IJM maakt gebruik van getrainde professionals om kinderen en volwassenen op te sporen die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Men ondersteunt de lokale autoriteiten in het bevrijden van slachtoffers.



Daarna zorgt IJM voor de eerste levensbehoeften, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. IJM zorgt ervoor dat daders worden gearresteerd en vervolgd. Meer informatie: www.ijmnl.org

U kunt dit werk steunen door het op te nemen in uw gebed en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie 's-Gravenzande, o.v.v. International Justice Mission. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken.

De volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: diaconie 50%, kerkbeheer 40% en zending 10%.

De informatie over het collectiedoel kunt u ook vinden op de website van PG 's-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl) link Diaconie.



Collecte

Overleden

Op 6 april overleed, in de leeftijd van 81 jaar, Evert van Zanten, Monstersepad 13, 2671 LG Naaldwijk. Evert leerde ik kennen tijdens een ouderenmiddag in



de Dorpskerk. Later heb ik hem diverse malen opgezocht, op de tuin, waar hij zich zo thuis voelde. Tijdens de eerste lockdown, vorig jaar, belde Evert mij regelmatig op, zomaar voor een praatje. Dat was altijd gezellig. Hij was lieve man, vol humor, maar had ook een ernstige kant. Het geloof betekende veel voor hem. Evert heeft in zijn leven veel meegemaakt. Zijn gezondheid was al vele jaren kwetsbaar. Toch ging hij iedere keer moedig verder. Hij was zeer gehecht aan zijn vrouw, Suus, de kinderen en de kleinkinderen. En ook aan hun "paradijs" aan Monstersepad 13, Naaldwijk. Daar was de tuin, de woning, de kas, met vele planten, dieren, er bloeide en groeide van alles!

In zijn eigen huis kon Evert tot het laatst toe verzorgd worden, omringd door zijn familie. Met elkaar hebben we gebeden, en het leven van Evert in Gods hand gelegd. Bij het afscheid, op maandag 12 april op Beukenhage, hebben we gelezen uit Genesis 2 over de tuin die God aanlegt in Eden. God bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te bewaren. Dit Bijbelgedeelte sluit prachtig aan bij het leven van Evert van Zanten. Daarnaast hebben we geluisterd naar enkele liederen, waaronder het kinderlied "Weet je dat de lente komt?".

Aansluitend hebben we Evert begraven.

Ons medeleven gaat uit naar Suus van Zanten-van der Knijff, die zo trouw en vol liefde voor Evert heeft gezorgd. Ook denken we aan de kinderen, Leonie en Ruud, Martijn en Wendy, en de kleinkinderen: Lente, Jasmijn, Eefje. Allen Gods kracht en nabijheid toegewenst bij het dragen van dit verlies.

André Verweij

Vorming en Toerusting

De avond die Klaas Touwen zou verzorgen op 20 april a.s. over "Het belang van een Dorpskerk" gaat door de huidige corona maatregelen niet door. Het zou n.l. een interactieve bijeenkomst zijn en dat is nu helaas niet mogelijk.

De avond van 24 maart j.l. waarop Dirk de Wachter zou spreken over: "De kunst van het ongelukkig zijn" is verzet naar woensdagavond 26 mei a.s.

Nadere informatie volgt nog.

Namens de Taakgroep V&T,
Janny Dekker

Jeugdwerk

Kindernevendienst

Jezus had gezegd: "Ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien". Jezus is opgestaan. En de discipelen hebben geluisterd. Waar we vorige week lazen over Thomas, nog in het zaaltje in Jeruzalem, zijn de leerlingen nu terug in Galilea. Maar wat dan? Het lijkt



erop, dat ze niet weten wat ze daar moeten doen. Ze doen maar wat. Ze vallen terug in hun oude leven, van voordat ze Jezus gingen volgen: ze gaan vissen. Maar het levert niets op, zonder Jezus bereiken ze niets. Dan komt Jezus, hij wijst ze hoe ze vis kunnen vangen, en ze vangen zoveel dat ze het niet eens aan kunnen! Maar wat blijkt als ze eenmaal bij Jezus zijn? Jezus had het eten al klaar! Toch vraagt hij hen om ook iets bij te dragen.

Ook voor ons geldt: zonder Jezus bereiken we uiteindelijk niets, al doe je nog zo je best. Hij heeft alles in handen, maar als we naar Hem luisteren, mogen we wel meehelpen in zijn plan. Ken je dat lied: "Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk!"

Het hele verhaal en de kleurplaten, puzzels en knutsels vind je op: <https://vertelhetmaar.nl> en natuurlijk in de bijbel: Johannes 21 : 1-14

Oproep voor examenkandidaten

Als wijkjeugdtraad vinden we het fijn om te weten wie er dit jaar eindexamen doen. Dan kunnen we aan jullie denken, voor jullie bidden, waar nodig met jullie meeleven en jullie na de examenuitslag feliciteren of opbeuren met een mooi bloemetje. Graag horen we van jou of via ouders, vrienden, familie of je / wie er dit jaar examen doet. Aanmelden kan via: jeugdwerker@pgsgravenzande.nl / 06-14239870. Namens de wijkjeugdtraad, Ester Metselaar (jeugdwerker)

Gebedskwartier

Iedere woensdagmorgen wordt vanuit de Dorpskerk het Gebedskwartier uitgezonden, van 8.45 tot 9.00 uur. Er wordt gebeden voor de wereld, en er is ruimte voor verstillen en stil gebed. U kunt meedoen via de livestream op kerkdienstgemist.nl.



Avondsluiting

“De wind waait waarheen hij wil”. Dat is het thema van de serie Avondsluitingen, iedere woensdagavond tussen Pasen en Pinksteren, van 19.00 tot 19.30 uur in de Dorpskerk.

U kunt meedoen via kerkdienstgemist.nl (Dorpskerk 's-Gravenzande 1886).

Op woensdag 21 april is het weekthema: WINDRICHTING.

Woensdag 28 april is het weekthema: WINDVLAAG. Deze Avondsluiting wordt geleid door ds. Mark Verrips.

We kijken naar een foto van Joke van Geest, luisteren naar een Bijbellesing, en naar het lievelingslied van een gemeentelid. Ook is er orgelspel.



Iedereen is welkom (via de livestream) om aan te sluiten!

CD Sanne Kleis??

Velen van ons kennen haar zangkwaliteiten. Ze zou een nieuwe CD willen opnemen, maar zoekt daarbij steun.

Zie <https://www.doneeractie.nl/nieuw-album/-51398>.

Het zou haar helpen om de wereld van haar nieuwe liederen te voorzien.

Waaarschijnlijk doen we onszelf daar ook een plezier mee, M. Verrips



Colofon

Deze nieuwsbrief wordt elke week per e-mail verzonden. Redactie: Linda Ruygrok en Wilma van 't Ijssel

Kopij voor de nieuwsbrief kan uiterlijk tot donderdagavond 18.30 uur worden ingeleverd via nieuwsbriefdorpskerk@gmail.com. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen dan kunt u ook via dit e-mail adres u aanmelden.

Overige informatie

Heeft u vragen of zoekt u informatie aangaande onze wijkgemeente?

Kijk dan op de website

<https://www.pgsgravenzande.nl/wijkgemeente-dorpskerk-51> of

stuur een mail naar scri-

