



Viering in de Noorderkerk

De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. Hij valt dit jaar tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer, Nieuwjaar en Grote Verzoendag. 'Israël' roept wegens de politieke actualiteit gemengde gevoelens op.

In de kerk lopen de standpunten uiteen. Er gaan stemmen op om voortaan niet meer te spreken van Israëlzondag, maar van 'zondag van de relatie tussen Kerk en Jodendom' of iets dergelijks. Laat in elk geval duidelijk zijn dat de sinds 1949 bestaande Israëlzondag nooit bedoeld is als kerkelijk statement van onvoorwaardelijke steun aan de politiek van de staat Israël. De kerk mag daar kritisch op zijn.

De kerk is solidair met verdrukte (christen-) Palestijnen wegens de mensenrechtensituatie in Gaza en op de Westbank. Natuurlijk kunnen we in de kerkelijke viering op Israëlzondag niet om de actuele vragen heen.

Wie Israël zegt, spreekt over volk, land en staat. En deze drie zijn één, ook in de beleving van de meeste Joden. Maar het belang van de Israëlzondag ligt mijns inziens vooral op theologisch terrein.

De kerk heeft er nog altijd te weinig oog voor dat heel de Schrift, zowel Tenach (Oude Testament) als Evangelie (Nieuwe Testament), uit Joodse geschriften bestaat. We weten het wel, maar het heeft nauwelijks consequenties voor theologie en liturgie. Dat de bijbel een Joods boek is, heeft implicaties voor de interpretatie van wat geschreven staat.

Van de Joodse traditie kunnen we leren hoe er wordt omgegaan met de verhalen uit de bijbel. Wat was de historische context en wat betekenen de verhalen voor ons vandaag? Deze vragen komen, als het goed is, elke zondag aan de orde. Maar op Israëlzondag mogen deze dingen extra accent krijgen.

Het leesrooster legt ons op deze zondag Markus 10:1-16 voor. In dit gedeelte gaat het om de voorschriften van Mozes. De leefregels van de Tora zijn vooral gericht op de bescherming van de zwakken, vrouwen en kinderen eerst.

Alleen als we dat al zouden begrijpen en er wat meer naar zouden leven, dan zag de wereld er privé en politiek vast beter uit. We zouden naar eenheid moeten streven tussen mensen, of het nu om een persoonlijke tweerelatie gaat of over een relatie tussen twee volken.

We lezen naast het evangelie uit het scheppingsverhaal van Genesis 1 en 2. Het thema van de viering is 'VERBEELDEN, VERBINDEN, VERZOENEN'.

Muzikale medewerking wordt verleend door het blokfluitensemble 'Ars Flauti' uit Monster en organist Huib den Boer.

Welkom bij deze viering! ds. Hans Meijer.

Kerkdiensten

Zondag 6 oktober

Noorderkerk, 09.30 uur,
Voorganger: ds. Hans Meijer
Ouderling: Tom Pronk
Organist: Huib den Boer
Lector: Henk Mes
Gastheer: Edwin Torn

De Kiem, 10.00 uur
Jeugdkerk

Dorpskerk: 19.00 uur
Voorganger: ds. André Verweij

Zondag 13 oktober

Noorderkerk, 09.30 uur,
Voorganger: ds. Hedy Cappon

Noorderkerk, 09.30 uur
Kerkring 'De Bron' - Dick

Noorderkerk, 11.00 uur, Kerk op Schoot
Voorganger: ds. Hedy Cappon

Noorderkerk, 19.00 uur Taizé dienst
Voorganger: ds. Hedy Cappon

Dorpskerk, 19.00 uur
Voorganger: ds. André Verweij

Vervoer Noorderkerk

Als u vervoer nodig heeft om naar de Noorderkerk te gaan kunt u bellen met Hans van der Kaaij.
Telefoon 0174-417756, mobiel 06-51150175

Kinderoppasdienst

U kunt de jongste kinderen in de achterzaal brengen waar zij tijdens de kerkdienst worden beziggehouden.



Kindernevendienst

6 oktober 2024
Jezus zegent de kinderen

Vandaag staat Marcus 10:13-16 centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom bij de



Jeugdkerk 12-16 jaar - Eet smakelijk

Op 6 oktober om 10.00 uur is er weer Jeugdkerk in De Kiem. Eet jij weleens bij een vriend of vriendin? Is het eten daar hetzelfde als thuis? Kom je weleens in een all you can eat restaurant, waar je eet wat je lekker vindt of iets nieuws probeert?

We gaan het hebben over Daniel en zijn vrienden in Babel, daar krijgen ze ander eten voorgeschoteld wat niet past bij God's wetten, eten ze dat?

Tot zondag, om 10 uur in De Kiem!

Groeten van de leiding,
 Vincent

Kerstconcert in de Kiem

Zangers en zangeressen gezocht

Op zaterdagavond 14 december is er in Zalencentrum de Kiem een Hartverzachtend Kerstconcert met medewerking van Joke Buis, Thomas Heikoop en The Choir Company. Hou je van zingen, meld je dan aan voor het projectkoor.

Er zijn er nog zangers en zangeressen nodig. Aanmelden kun je op <https://www.choircompany.nl>

Het concert wordt in overleg met het kernteam van DNR door vrijwilligers van de Nieuwe Rank georganiseerd, samen met Events for Christ.



Collecte

Collecte op 6 oktober 2024 voor Kerk in Actie Werelddiaconaat – Israël; jongeren bouwen aan een cultuur van vrede.

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

Kerk in Actie steunt via het programma werelddiaconaat het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten organiseert op middelbare scholen en universiteiten.

Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Met je gift in de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat steun je onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede.

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie 's-Gravenzande, o.v.v. Stichting Timea.



QR-code

Met de QR-code kunt u altijd een gift overmaken naar het collectedoel van deze week.

Bij de hoofdingang van de kerk staan bakjes waar u nog steeds uw munt- of briefgeld in kunt deponeren.

Nieuw is dat daar ook een kaartje ligt met de QR-code. Was de QR-code tijdens het collectemoment in de kerkdienst te snel uit beeld dan kunt u die bij de uitgang alsnog scannen om uw gift over te maken.

Meer informatie en actueel nieuws over de diaconie kunt u vinden op de website van de PG 's-Gravenzande: www.pgsgravenzande.nl



Programma 2024

(deuren zijn een half uur van tevoren geopend)



Vrijdag 4 oktober

15.00u Seniorenmiddag

20.00u Muziekbingo

22.00u Rad van Avontuur

Zaterdag 5 oktober

14.30u Kinderbingo, spellen, Rad

20.00u Pubquiz (inschrijven verplicht)

22.00u Rad van Avontuur

Seniorenmiddag Bazar de Kiem

Met plezier nodigen wij u uit voor de seniorenmiddag op vrijdagmiddag 4 oktober.

U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom voor een kop koffie en wat lekkers. Om 15.00 uur begint het programma en rond 17.00 uur is het afgelopen.

Zoals altijd spelen we het Rad van Avontuur waar traditiegetrouw overheerlijke Westlandse druiven te winnen zijn, maar ook zal het muzikale duo 'Ijgenweis' zorgen voor een gezellige sfeer vol nostalgie en herkenning.

Het belooft een bijzondere middag te worden! Graag tot ziens op vrijdagmiddag 4 oktober, 14.30 uur in De Kiem!

Heeft u vervoer nodig? Neem dan contact op met Suzan, 0625432640.



NoorderBrug Wandeling

Elke twee weken is er de NoorderBrug wandeling. Donderdag 17 oktober is er weer een wandeling.

We starten om 19.00 uur vanaf de Noorderkerk. De wandelafstand varieert van 5-7 kilometer.

Loopt u ook mee?

Voor meer info: Bart Immerzeel:
telefoon 06-53227290 of gravsv1609@gmail.com

Interactieve muziekavond

Dominee Fred Omvlee houdt een interactieve muziekavond over leven en geloof van Elvis Presley.

In januari 2025 zal het 90 jaar geleden zijn dat Elvis Presley geboren werd. Hij werd de eerste superster die met zijn goede looks, stem en kledingstijl de jongeren in de jaren vijftig inspireerde.

Hij mengde gospel, country en rhythm and blues tot rock and roll. Elvis' carrière kende ups en downs, maar in 1968 maakte hij een come back.

Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin van zijn carrière tot zijn laatste concert in 1977. Elvis zei geregeld: 'Er is maar één King en dat is Jezus Christus' Elvis overleed op 42-jarige leeftijd in 1977 aan verslaving.



De boodschap van Fred Omvlee is: 'Zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand'. Op deze avond leidt hij ons door het leven en geloof van Elvis en de levenslessen die wij daar uit kunnen halen.

We horen en zien Elvis zelf op beeld en geluid en Fred Omvlee zal enkele Elvis-gospels met ons zingen.

Dominee Fred Omvlee, nu geestelijk verzorger in een verpleeghuis, was meer dan 20 jaar dominee bij de marine en Elvis-fan en organiseert al 22 jaar Elvis-kerkdiensten, waarin hij ook zelf zingt. Hij schreef in 2029 het boek Van Elvis-viering tot U2 dienst samen met andere pop-dominees.

Donderdag 17 oktober 2024 -20.00u

De Kiem, Kon. Julianaweg 91, 's-Gravenzande



Vrijwillig Actief Markt

Op maandag 14 oktober organiseert Vitis Welzijn tussen 19.30 en 21.00 uur de Vrijwillig Actief Markt in De Kiem in 's-Gravenzande. Wil je werkervaring opdoen? Nieuwe mensen ontmoeten? De taal beter leren spreken of juist je nieuwe woonomgeving leren kennen? Er zijn allerlei redenen waarom mensen als vrijwilliger aan de slag gaan.

Tijdens deze vrijwilligersmarkt staat jouw persoonlijke vraag centraal. Wat zoek jij in vrijwilligerswerk? Je kunt vrijblijvend in gesprek gaan met mensen van diverse organisaties, bijvoorbeeld organisaties in sport, cultuur, zorg, welzijn, dierenzorg en goede doelen. Samen ontdekken jullie of er een match is.

Ook is het team Vrijwillige Inzet van Vitis Welzijn aanwezig om je te helpen bij je zoektocht naar passend vrijwilligerswerk. Daarnaast is het MDT-project 'FF doen', dat speciaal gericht is op jongeren, aanwezig. Kortom, er is genoeg te ontdekken voor jong en oud. De entree is gratis en de koffie staat klaar!

Wat kan vrijwilligerswerk voor jou betekenen?

Ontdek het op de Vrijwillig Actief Markt!
Ga in gesprek met verschillende organisaties en vind vrijwilligerswerk dat écht bij je past.

Maandag 14 oktober 2024
19.30 - 21.00 uur
De Kiem, Koningin Julianaweg 91
's-Gravenzande
Gratis toegang

vitis welzijn

WESTLAND VOOR ELKAAR

Het Oude Egypte en het jonge Christendom

Op woensdagmorgen 30 oktober neemt Jielis van Baalen u mee op een reis door de wereld van het Oude Egypte. Het wordt een spannende en verrassende ontdekkingsreis naar de bronnen van onze westerse beschaving, want ook het jonge christendom kent haar wortels in de religie van het Oude Egypte. Drieduizend jaar lang bleef de Oud Egyptische beschaving overeind. De farao's wisten van hun land een supermacht te maken.

De Griekse historicus Herodotos (484-426 v. Chr.) noemde Egypte een 'geschenk van de Nijl'. Hij had het land bezocht en beschreven, en hij had gezien hoe belangrijk de Nijl voor de Egyptenaren was. Tot op de dag van vandaag is hij dat gebleven. De ruim 6750 kilometer lange rivier vormt de levensader van het land.

Meer dan drieduizend jaar hebben tientallen goden mensen aangesproken die tot de meest ontwikkelde, welvarende en machtige volkeren van de oudheid behoorden. Alleen als we hun geloof serieus nemen kunnen we iets van hun cultuur te begrijpen. Alle Egyptisch cultuuruitingen waren gebaseerd op dat geloof: de staatsvorm, de sociale verhoudingen, de kunsten en de wetenschappen, de omgang met andere goden en de zorg voor de doden. Ze hadden een rotsvast geloof in de samenhang tussen de bovenwereld van de goden en de onderwereld van de doden, met daartussen de aarde waarop zij leefden. Ook het jonge christendom kent haar wortels in de religie van het Oude Egypte.

Het wordt een spannende en verrassende ontdekkingsreis naar de bronnen van onze westerse beschaving.

Jielis van Baalen. Docent – Schrijver – Journalist - documentairemaker.

Vanaf 2009 tot eind 2012 woonde en werkte hij als freelance-journalist in de Egyptische hoofdstad Cairo. Gedurende de opstand in Egypte deed hij verslag van de ontwikkelingen daar, onder andere als correspondent voor het Reformatorisch Dagblad en de IKON. Daarnaast was hij als gastdocent aan de Cairo University verbonden. Tot 2021 was hij als docent professionele ethiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Ook geeft hij door het hele land lezingen en cursussen; vaak voor de Volksuniversiteit Amsterdam.

www.jielisvanbaalen.nl

Deze lezing wordt in het Uniecentrum gehouden in het kader van "Zin in ouderdom activiteiten". Toegang is gratis, er is wel een vrijwillige bijdrage. Aanvang 10.30 uur.

Een ieder is welkom.

Datum: 30 oktober 2024 Uniecentrum, Langestraat 181



Contactgroep NoorderBrug 2024-2025

De Contactgroep NoorderBrug gaat weer beginnen. Deelnemers (v/m) komen uit verschillende wijkgemeenten. De Contactgroep biedt de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer elkaar op een vijftal donderdagavonden te ontmoeten. De avonden worden gehouden bij één van de deelnemers thuis. Om 20.15 uur wordt begonnen met een rondje koffie of thee waarna we om 20.30 uur inhoudelijk beginnen. We stoppen om 22.00 uur. Zij die dat willen kunnen daarna in een gezellige sfeer nog wat napraten.

Ds. Martine Wassenaar is bereid gevonden om samen met haar er mooie avonden van te gaan maken.

Dit seizoen willen we het gesprek houden aan de hand van het boekje "Geloven in seizoenen", van René van Loon. Hij schreef hierover acht teksten, die gaan over herfst, winter, lente en zomer in geloof en kerk die aansluiten op de preken die hij hield in de protestantse wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam. Het boekje kent overzichtelijke stukjes gevolgd door vragen per hoofdstuk.

De volgende donderdagavonden staan gepland op: 10 oktober, 21 november, 16 januari, 13 maart, 10 april en vrijdag 9 mei als we samen gaan eten.

Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven via jschep@kabelfoon.nl

U bent van harte welkom!

Jaap Schep, Steltloper 20, tel. 415893

Leven in het licht van Gods koninkrijk

Lezing en gesprek over vernieuwing van mens en maatschappij bij essays uit 'Verbond en dialoog' van rabbijn Jonathan Sacks



Bij het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Als nieuw – leven in het licht van Gods koninkrijk' bespreken we op vijf woensdagavonden uit elk van de vijf delen van de inspirerende en onvolprezen serie 'Verbond en dialoog, Joodse lezing van de Tora' een essay van rabbijn Jonathan Sacks.

Het laatste deel verscheen in 2024. Sacks (1948-2020) was opperrabbijn van Groot-Brittannië en auteur van vele boeken.

De volgende essays, gekozen bij het jaarthema, dagen ons uit tot denken en doen:



1. *Jakobs bestemming, Israëls naam* (Genesis 32-36)
2. *Een natie opbouwen: oud antwoord, hedendaags probleem* (Exodus 35-38)
3. *Heilig zijn* (Leviticus 19-20)
4. *De kroon die iedereen kan dragen* (Numeri 25-30)
5. *Het einde zonder eind* (Deuteronomium 33-34)

Graag opgave vooraf, in verband met de organisatie, bij ds. Hans Meijer via e-mail: dshansmeijer@pgsgravenzande.nl

Data: woensdagen 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december 2024

Leiding: ds. Hans Meijer

Plaats: Noorderkerk, Langestraat 130, 's-Gravenzande

Tijd: 19.30-21.00 uur

Wanneer u slechts één of een paar cursusavonden in deze serie kan volgen, bent u ook welkom! Wel even aanmelden op welke avond u meedoet.

Zendingsproject 4 2024

(oktober t/m december 2024) – Familie Vrij in Albanië. Dit zijn wij: Johan en Willeke, Abel (6), Mirjam (4) en Julia (1) en woonachtig in Tirana.



In de zomer van 2022 zijn we uit Monster vertrokken naar Albanië voor zes jaar. Hier zetten wij ons in voor de kerk en inwoners in Albanië en Kosovo.

Wat doen we?

De kerken in Albanië en Kosovo zijn jong en kwetsbaar, maar enthousiast in geloven. Op onze website lees je meer over de (geloofs)geschiedenis van Albanië.

Samen met 14 gemeenten doorlopen we het 'Fokusi' traject. Het doel van Fokusi is om het persoonlijke geloof en groei te vergroten van de deelnemende kerken in Albanië en Kosovo.

De visie van Fokusi is dat christenen en kerken zich verdiepen in hun geloof en dit ook praktisch vorm geven in contacten met mensen in hun buurt. Hierbij horen ook nadenken over diaconale taken in de wijk/dorp en training van kerkleiders en jeugtleiders.

Willeke richt zich hierbij voornamelijk op de behoeften op diaconaal vlak, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, vrouwenwerk en jeugdwerk. Johan houdt zich vooral bezig met het trainen en bemoedigen van kerkleiders en jeugtleiders en het vormgeven van het jeugdwerk.

Vrij in Albanië (vrijinalbanie.nl)

Financiële bijdrage:

T.n.v. Diaconie 's-Gravenzande

Rekening nummer NL 55 RABO 0323 2402 16 o.v.v.

Zending – fam. Vrij

Kerstwandeling 2024

De organisatie van de kerstwandeling en uitvoerders van de diverse taken zijn nu bijna zover dat de eerste bijeenkomsten/contacten worden gepland. Wil je vanaf het begin aanhaken, wacht dan niet te lang met je aanmelding. Op de website www.kerstwandelingwestland.nl staat een button waarmee je je digitaal kan aanmelden. Na de aanmelding nemen wij zodra de activiteiten gaan lopen contact op om je verder te informeren over het vervolg.

De kinderen kunnen ook meedoen met toneel of zingen in een kinderkoor. Voor het toneel worden de rollen verdeeld op vrijdag 18 oktober in de Kiem (van 19 tot 20 uur). Bij het kinderkoor is het zo dat de kinderen niet heel de avond hoeven te zingen. Ze worden afgewisseld en kunnen de wandeling ook lopen. Er komt een flyer en ook op de website komen de data en tijdstippen van oefenen. Graag ook aanmelden via de website. Vanwege de kerstwandeling is er dit jaar geen afzonderlijk kinderkerstfeest. De organisatie van het kinderkerstfeest helpt mee met het organiseren van de kerstwandeling.

Binnenkort zal er op de website ook een lijst met materialen/attributen komen die we op de dag van de kerstwandeling nodig hebben. We willen hiervoor dan ook je aandacht vragen.

Heb je verder nog vragen, stuur dan een mail naar: kerstwandelingwestland24@gmail.com.

Blijf in de tussentijd ook jampotjes en waxine lichtjes op (volle) batterij verzamelen?

De inzameling daarvan vindt op zaterdag 30 november 2024 plaats van 9 tot 11 uur vóór De Kiem.



Kopij NoorderBrugnieuws

De deadline voor kopij is vrijdagmiddag 15.00 uur zodat deze vrijwilligers vóór het avondeten klaar kunnen zijn met dit werk.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij noorderbrugnieuws@pgsgravenzande.nl

Open kerk in de Noorderkerk

Elke week op donderdagmorgen kunt u van 10.00 tot 11.30 uur in de Noorderkerk terecht voor een gesprek, een kopje koffie, of bezinning. Indien mogelijk zal van 10.00 uur tot 11.00 uur een pastor aanwezig zijn.



Wil je op een toegankelijke manier contact zonder te hoeven bellen o.i.d., dan zijn we hier, eventueel ook in een aparte ruimte, te spreken.

Digitale hulp

Op donderdagmorgen tijdens de open kerk kunt u in de Noorderkerk terecht met uw vragen op digitaal gebied.



Neem uw tablet, laptop of telefoon en indien van toepassing verschillende wachtwoorden mee en wij gaan proberen u verder te helpen.

Collectebonnenverkoop

Op maandag 14 oktober is er van 19.00 tot 19.30 uur collectebonnenverkoop in de consistorie van de Dorpskerk.

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt wekelijks per e-mail verzonden en op de website geplaatst.

Kopij voor NoorderBrugnieuws van zondag kan tot uiterlijk vrijdag 15.00 uur worden aangeleverd via: NoorderBrugnieuws@pgsgravenzande.nl

U kunt de nieuwsbrief ook lezen op: pgsgravenzande.nl

Redactie:

Jan Hoogenraad	06-201 584 87
Koos van Antwerpen	06-389 227 30
Piet Looij	06-515 603 02

Drukwerk:

KiemPrinting Protestantse
Gemeente 's-Gravenzande,
e-mail: kiemprinting@pgsgravenzande.nl

Bert Versteeg	06-531 221 27
Koos van Antwerpen	06-389 227 30

Pastoraat

Sectie 1, 4, 6 en 7:

ds. Hans Meijer, *maandag vrij*, telefoon 06-221 181 20
Email: dshansmeijer@pgsgravenzande.nl

Sectie 2, 3, 5, 8 en 10:

ds. Hedy Cappon, telefoon 06-380 631 14
Email: dshedycappon@pgsgravenzande.nl

Sectie 9 en ouderenpastoraat:

dhr. Wim Heus, telefoon 06-531 297 39
Email: wimheus@pgsgravenzande.nl

Wel en wee

Jarigen

- 8 okt. dhr. E. Zwaanswijk, Olivien 27, 2691 HS
mw. A.M. Kwaak-Haaring, Viottastraat 2, 2692 BS
- 9 okt. mw. J.M. Kruijskamp-Schellevis, Zuidwind 20D, 2691 RW
- 12 okt. dhr. D. van Dam, Vestdijklaan 43, 2692 CS
- Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst.

Zieken

- Op maandag 30 september is Gabriëlle Schijf - Hersbach, Saffier 9 geopereerd aan een dubbele heupprothese.
- Mw. Gré Ouwendijk-Voskamp, huize Sonnevanck, ligt op bed. We bidden haar rust en vrede toe van de Eeuwige.
- Mw. Bep den Boer-Koornneef, Oudelandstraat 5, 2691 CB, mocht afgelopen week weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
- Mw. Jannie van Dam-van Haren, Diamant 13, 2691 ST, verblijft in het Orthopedisch Centrum (RHOC), Toneellaan 2, 2725 NA Zoetermeer.

Wij wensen onze zieken veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Zieken die thuis verblijven

- Dhr. Johan van Spronsen, Maasdijk 39, 2691 PA
- Dhr. Arie Boers, Noordlandseweg 48, 2691 KM

We wensen onze langdurig zieken veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Stuurt u hen allemaal een kaart als groet ter bemoediging?

Laat het ook even weten als vermelding in deze nieuwsbrief niet meer nodig is.

Overlijden

Op zondag 29 september is overleden Ita Buitelaar – Strijbis in de leeftijd van 83 jaar. Ita woonde sinds 3 jaar in huize Sonnevanck en daarvoor met Jan aan de Naaldwijkseweg 135, 2691 RD.

De afscheidsdienst was op vrijdag 4 oktober in de aula van begraafplaats Beukenhage, waarna ze is bijgezet in het familiegraf.

Zondag wordt Ita herdacht in de Noorderkerk.

Omzien naar....

**De Kreek, Leeuweriklaan 34,
2691 CK 's-Gravenzande**



Mw. M. Jonker-van Vliet
Mw. D. Bal-Langenberg
Mw. S. Noordam- van der Meer
Mw. H. Verhagen-Heemskerk
Mw. E. van der Meer
Dhr. H. Troost
Mw. J.A. Jonker
Mw. A. Molhoek-Bakker
Mw. A. Voskamp-de Jong
Mw. J. Nederlof-Lesage
Dhr. M. van der Hout
Mw. R. Rolandus Boers-van den Bos
Dhr. A.C. Prins
Dhr. N.H. de Jong

**Sonnevanck, Viottastraat 2,
2692 BS 's-Gravenzande.**



Mw. C. Schwagermann-Broekhuizen
Mw. C. Hoogendoorn-den Ouden
Mw. P.S. Kalisvaart-Verweij
Mw. J. Boelhouver-van Boven
Mw. P. van der Wel - van Dijk
Mw. N. Nierop-Kraan
Mw. M.E. Ouwendijk-Voskamp
Mw. G. Diteweg-Kardol
Mw. L. van der Ende-Struijk
Mw. A. Verhoeff-Timmer
Mw. F.A. Vermeer-Voskamp
Mw. M.C. van Dijk-Storm
Mw. J.G. van der Sar-Voordenhout
Mw. C. Noort
Mw. A.M. Kwaak-Haaring
Dhr. W. Lankester
Mw. M. de Kan-van Welsenens

UITNODIGING

Beste allemaal,

Graag nodigen we jullie uit voor onze Kerk op Schoot dienst op zondag 13 oktober in de Noorderkerk. Deze dienst is speciaal voor kinderen van 0-4 jaar, met het thema de ark van Noach. Noach neemt veel dieren mee in de ark dus vergeet niet je eigen knuffeldier mee te nemen! Inloop vanaf 11:00 uur, en we starten om 11:15 uur. Neem een kussentje of kleedje mee om lekker op te zitten. Geen aanmelding nodig. Voor kinderen van 5-12 jaar is er oppas. Ook opa's en oma's met kleinkinderen van 0-4 jaar zijn welkom. Voor vragen, stuur een appje naar Naomi via 06-12180308.

Tot dan!

Groetjes ds. Hedy Cappon, Sanne, Silvia en Naomi



'Heel Apart'

De verzameling columns van Hans Meijer over theologie, liturgie, filosofie, ecologie, ornithologie en nog veel meer is te bestellen voor € 19,90 door een mail te sturen naar dshansmeijer@pgsgravenzande.nl.

Je ontvangt dan het boek en de factuur thuis.



Agenda

04-10	15.00 uur	De Kiem	Bazar, Seniorenmiddag
04-10	19.30 uur	Hoeksteen	Vincent van Gogh, lezing
04-10	20.00 uur	De Kiem	Bazar, Muziekbingo
04-10	22.00 uur	De Kiem	Bazar, Rad van Avontuur
05-10	14.30 uur	De Kiem	Bazar, Kindermiddag
05-10	20.00 uur	De Kiem	Bazar, Pubquiz
05-10	22.00 uur	De Kiem	Bazar, Rad van avontuur
06-10	10.00 uur	De Kiem	Jeugdkerk
06-10	19.30 uur	De Kiem	PJV
08-10	19.45 uur	Noorderkerk	Gebedsgroep Nehemia
09-10	19.30 uur	Noorderkerk	Lezing en gesprek - jaarthema
10-10	10.00 uur	Noorderkerk	Open kerk
10-10	20.15 uur	info J. Schep	Contactgroep NoorderBrug
10-10	19.45 uur	De Kiem	Ambtsdrageravond PGG breed

In verpleeg- of ziekenhuis

Orthopedisch Centrum (RHOC),
Toneellaan 2, 2725 NA Zoetermeer
Mw. J. van Dam-van Haren

GGZ Delfland, st Jorisweg 2,
2612 GA Delft
Dhr. H. van der Zwan

Woonzorgcentrum Oostduin
Goetlijfstraat 5
2596 RH Den Haag
Mw. C. Heintzberger

Verpleeghuis Houtwijk
Architect Duikerstraat 19
2552 ZV Den Haag
Mw. W. van der Zwan - Overduin

Verpleeghuis De Bieslandhof
Beukenlaan 2, 2612 VC Delft
Mw. T. van Staalduinen - Geuze

Huize Dijkwegh
Dijkweg 22, 2671 GB Naaldwijk
Mw. E. Boekestein

Woonzorgcentrum Triangel
Hoofdstraat 104, 2678 CM De Lier
Mw. Tiny van der Sar - Boers

Verzorgingshuis De Opmaat
Van Goghlaan 2, 2681 KA Monster
Mw. W.T. Heus-van der Wel
Mw. M. Noordam - Rolandus Boers

Woonzorgcomplex Woerdblok
Schiereiland 78, 2673 CZ Naaldwijk
Mw. A. van der Sar - Bos

Verzorgingshuis De Terwebloem
Van Bergenhenegouwenlaan 2
2685 GB Poeldijk
Dhr. P. Voorberg

Akkerleven, Veldvreugd 15c
2636 JJ Schipluiden
Mw. M. Groen - van der Pol

Woonzorgcentrum Weidevogelhof
locatie Watersnip 4, Floralaan 60
2643 HC Pijnacker
Mw. M. van Dijk - Meijer

Verzorgingshuis Duinhof
Arie Tukstraat 2
2684 XM Ter Heijde
dhr. B. van der Houwen

