

Delen doet wonderen



Braderieviering

18 juli 2021 om 11.00 uur

Voetbalveld FC 's-Gravenzande

Koningin Julianaweg 154, 2691 GH 's-Gravenzande

Voorganger:

- Mw. ds. Martine Wassenaar

Lector:

- Margreet Klop

Muzikale medewerking:

- Band "Live your Faith" LYF

Bandleden: Orgel:	Eelco Hordijk
Piano:	Arjen Molenaar
Basgitaar:	Cock Hordijk
Drums:	Pim van Oosten
Percussie:	Gerard Faasse
Zang:	Arno van Noort
Zang en gitaar:	Annette van Noort
Techniek:	Nico van Bergenhenegouwen Robert Bloem

Organisatie Kindermoment:

- Ester Metselaar

Voorzang:

Opwekking 767: Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als broers en als zussen
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan.

De vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven

Lied 167 Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze heer.
Samen zingen en getuigen
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren
omdat hij er over waakt
en de geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer
de weg is open
naar de vader, naar elkaar
Jezus Christus, triomfator
mijn verlosser, middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik u mijn dank en eer.
t'Is uw geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de heer

Woord van welkom door pastoraal werker Wim Heus met diverse melodieën o.a. Greensleeves van LYF

Goedemorgen,

Wat fijn dat u er allemaal bent, wat fijn dat ook jullie, jongens en meisjes er zijn.
Wat mooi dat we hier vandaag mogen zijn op het terrein van de FC `s-Gravenzande.
Het is dit jaar een braderiedienst zonder braderie, zo gek kan het zijn. Vorig jaar waren er
vergevoerde voorbereidingen en moest het helaas worden afgelast. Ook dit jaar was het
lange tijd onzeker of het door kon gaan, gelukkig is het gelukt en zijn we vandaag hier. Ik
maak een groot compliment aan de commissie die dit heeft mogelijk gemaakt; dank daarvoor.

Het thema van vandaag is **DELEN DOET WONDEREN**

Martine Wassenaar, predikant van de Uniekerk zal ons aan de hand van dit thema meenemen en deze dienst leiden.

Lector is Margreet Klop, zij verzorgt de lezing.

De kinderen krijgen straks uitleg van Ester Metselaar, zij is jongerenwerker binnen de PKN – kerk.

De muzikale leiding ligt in handen van de band LYF, u hoort hen al spelen.

En u bent er gelukkig ook.

Het is een dag waarin we vanuit verschillende kerken hier bij elkaar zijn, georganiseerd door de Raad van Kerken in `s-Gravenzande. Laat het een dag van verbinding zijn, een dag waarin we met elkaar mogen belijden dat we allen leven onder de zegende handen van de Eeuwige.

Gerard: Muziek stoppen!!!

Bemoediging:

Van God zijn de eeuwen en de tijden, de dagen en de nachten, van Hem hebben wij alles te verwachten.

Ook vandaag is onze hulp in de NAAM van de Heer, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet los laat wat zijn hand begonnen is.

Groet:

Goedheid en VREDE voor u en voor jou van God onze Vader, van zijn zoon Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest.

Amen.

Wij gaan zingen met elkaar Lied 134 en ik wens u allen een goede en gezegende viering toe.

We zingen lied 134:

Looft, looft nu aller Heren Heer,
Gij, Zijne knechten! geeft Hem eer:
Gij die des nachts Zijn huis bewaakt;
en voor Zijn dienst in ijver blaakt.

Heft Uwe handen naar omhoog,
slaat naar het heiligdom Uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer,
looft, looft nu aller Heren Heer.

zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter
eer,
looft, looft dan aller Heren Heer
looft, looft dan aller Heren Heer.

Dat 's Heren zegen op u daal',

Toelichting op het thema: ‘Delen doet wonderen’

Goedemorgen broeders en zusters.

Ons thema delen doet wonderen was eerst genoemd wonderen doen delen, omgekeerd dus. In de commissie dachten we toen we het verhaal lazen van Jezus die met vijf broden en twee vissen een grote mensenmenigte voedt, dat

in het delen ,dat wat wij mensen daarin bijdragen, het wonder geschiedt.
Vandaar dus ons thema Delen doet wonderen.

De band LYf zal op meerdere manieren vanmorgen vertolken dat als ons hart gevuld is van de Eeuwige, wij een schat bezitten die ons in staat stelt van onze rijkdom uit te delen.

LYF: Be thou my vision, van Morrison

Be thou my vision, O Lord of my heart
naught be all else to me, save that thou art.
Thou my best thought, by day or by night
waking or sleeping, thy presence my light.
Be thou my wisdom, and thou my true word
i ever with thee and thou with me, lord.
Thou my great father, and i thy true son
thou in me dwelling and i with thee one.
Riches i heed not, nor vain, empty praise
thou mine inheritance, now and always.
Thou and thou only first in my heart
high king of heaven, my treasure thou art.
High king of heaven, my victory won
may i reach heaven's joys, o bright heaven's sun.
Heart of my own heart, whatever befall
still be my vision, o ruler of all.
Heart of my own heart, whatever befall
still be my vision, o ruler of all.

Gebed

Heer onze God, vol is ons hart van zorg en onrust. Alles wat er gebeurt in de wereld, ver en vlakbij! We denken aan het overlijden van Peter R.de Vries, de wateroverlast met zijn vernielingen en slachtoffers.

Soms twijfelen wij aan u, vaak zitten we vol wrevel jegens elkaar. We zijn in beslag genomen door dat vele om ons heen. Hoe komen we erdoor? Hoe komen we verder? Maar ook: hoe kunnen we in dat alles U vinden en de Vrede die alle verstand te boven gaat?

Eeuwige, wees ons nabij geef ons te verstaan dat wij in rust en onrust, in vrede en in onvrede geborgen zijn in uw behoedzame liefde.

Wij die dwalen en verdwalen op de kronkelpaden en de sluipwegen van een duistere wereld,
wij die zelfs de weg niet weten in de doolhof van ons eigen hart en die telkens weer verwijderd raken van U, en van elkaar, wij vragen U om helderheid.
Geef ons zicht op de weg van uw heil en maak ons vertrouwd met uw wil, want waar uw wil is is de weg.
Laat uw Geest daartoe bij ons zijn, nu we in dit uur hier samen zijn en bij ons blijven, als we straks weer naar onze eigen huis gaan.
In Christus' naam
Amen.

Moment voor de kinderen door Ester Metselaar

Kinderlied EVL 426 Dank u voor de wonderen die gebeuren

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Refrein.

Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Refrein.

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,

dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein.

Margreet klop Lezing uit Marcus 6,34-44 (NBV):

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. ³¹Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.' Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

³²Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. ³³Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. ³⁴

Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. ³⁵Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: 'Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. ³⁶Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.' ³⁷Maar hij zei: 'Geven jullie hun maar te eten!' Ze vroegen hem: 'Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?' ³⁸Toen zei hij: 'Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.' En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: 'Vijf, en twee vissen.' ³⁹Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. ⁴⁰Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. ⁴¹

Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. ⁴²Iedereen at en werd verzadigd. ⁴³Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. ⁴⁴Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

We zingen lied 390: Het brood in de aarde gevonden

Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

2.Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

3.Het brood dat wij duur verdienen,

ons lichaam, ons geld, ons goed,

het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,

Overdenking: Delen doet wonderen Mensen van de weg

Doet delen wonderen?

Iets delen maakt toch dat je zelf minder hebt?

Nee een rare titel van een braderiedienst.

Iets delen kan wel tot vreugde leiden, samen iets moois beleven, een festival, een zonsopgang. Maar een wonder?

We noemen iets een wonder als het menselijkerwijs en volgens de wetten van de natuurkunde niet kan gebeuren, niet kan ontstaan, iets wat ons begrip te boven gaat.

In dat geval kun je het delen van vijf broden en twee mensen aan vijfduizend mensen en dan nog 12 manden overhouden wel rustig een godswonder noemen.

Maar is dat dan de boodschap van morgen, dat Jezus tot dit wonder in staat is en dat we daar eerbied en ontzag voor moeten hebben?

Dat is zeker ook zo, maar ik denk dat we van dit verhaal nog wel wat meer mee kunnen nemen, iets wat toepasbaar is in ons eigen leven.

Jezus leert ons hier ook een lesje toegepaste gastvrijheid. Eerst is er alleen een menigte, allemaal mensen die iets van Jezus willen, terwijl zij juist naar een rustige en eenzame plaats waren gegaan. De menigte die hen volgden was hen zeer onwelkom en in de praktijk zorgde het voor problemen, hoe hen te voeden?

Maar dan wordt Jezus met medelijden bewogen, hij voelt het in zijn buik.

Hij doet niet direct het wonder, nee hij laat eerst de discipelen nadenken. Hij maakt hen verantwoordelijk voor het probleem. Hij geeft hen een taak en zet ze aan het werk.

Een beetje zoals onze regering ons alleen verantwoordelijk houdt om het covidvirus samen te verslaan. Ook daar als we het samen en ook alleen als we het samen doen, samen ons ongerief delen en de maatregelen in acht nemen kunnen we het virus verslaan. We waren er bijna en dan zie je maar weer, waar het samen in de wind geslagen wordt, het virus weer oplaait.

De discipelen komen er niet uit , ze denken allereerst aan hun tekort 200 denarie hebben ze hun middelen zijn niet voldoende om zelfs maar een klein stukje brood te kunnen kopen voor zo een menigte. Ze vragen Jezus om raad en dan wordt hun vertrouwen niet beschaamd. Jezus vraagt niet naar hun tekort maar naar wat ze dan wel hebben: vijf broden en twee vissen. En dat blijkt genoeg te zijn om gedeeld te worden.

De dichter Huub Oosterhuis heeft ooit geschreven:

Breken en delen

Zijn wat niet kan

Doen wat ondenkbaar is Dood en verrijzenis.

Een verklaring voor het wonder kan ik u niet geven. Misschien kan het gegaan zijn zoals in het verhaal van de soepsteen. Ik zal het u zo vertellen.

Maar misschien zit het wonder ook in het ordenen van de menigte, waardoor de menigte geen anonieme menigte meer is maar de menigte een gezicht krijgt, men elkaar ook gaat zien.

In overzichtelijke en geordende groepen van 50 en 100 worden ze verdeeld. En dan geschiedt het wonder: er was genoeg voor iedereen. Angst maakt plaats voor vertrouwen als de anonieme menigte een gezicht krijgt.

Leven volgens het Koninkrijk van God heeft volgens Jezus kennelijk te maken met het vinden van de menselijke maat. Zo laat Jezus ons zien waar wij betekenisvol kunnen zijn en waar onze mogelijkheden liggen, in plaats van onze onmogelijkheden. Zo is koninkrijk in ons midden.

Zo worden wij ook met medelijden bewogen en worden we aangezet te geven van onze rijkdom, als we die beelden zien van vluchtelingen, van hongerende en uitgemergelde kinderen, van geschonden graven, van arme mensen die bij de voedselbank aankloppen.

Verheugend vind ik momenteel de tendens onder veel mensen om bijv. hun huis te delen met anderen, hun auto, hun boot, de wasmachine. We maken vaak maar beperkt gebruik van dure spullen en als die spullen gaan delen zorgen we ook beter voor het milieu.

Het wonder van delen kan elke dag , ieder uur gebeuren, wanneer wij ons aangesproken weten door het gezicht van de ander.

Tot besluit het verhaal van de soepsteen.

Ergens in een ver dorpje in de bergen voelden de mensen er zich niet meer gelukkig.

Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergruggen tevoorschijn kwam, gingen ze fluitend aan het werk.

Maar nu was het anders. Iedereen keek sip, en iedereen dacht alleen maar aan zichzelf.

Ja, er was hongersnood in het dorp.

Iedereen dacht, dat er eten tekort was, en daarom spaarde iedereen al het eten dat hij kon bemachtigen op in zijn kelder.

Op een dag, kwam er een vreemde man in het dorp aan.

Hij was schamel gekleed, was in dagen niet meer geschoren en zag er graadmager uit.

Maar, hij had blinkende, fonkelende ogen en een gezicht dat altijd leek te lachen.

"Waarom kijkt iedereen zo sip?" vroeg de man.

"We hebben honger, en er bijna niets te eten" kreeg hij als antwoord.

De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette zijn hoge hoed wat naar achter en dacht na.

Opeens zei hij: "Ik zal voor jullie soep maken"

"Soep?" vroegen de mensen, en waarmee zouden we dan wel soep maken?"

"Geen nood" zei de man; "Ik heb immers een soepsteen bij me. En daarvan maak je de lekkerste soep ter wereld."

De mensen van het dorp die het hoorden, konden hun oren niet geloven: Een soepsteen, neen, daar hadden ze nog nooit van gehoord. En het nieuws verspreidde zich als een vuurtje in het dorp.

"maar ik heb nog een ketel water nog" zei de man. De mensen haalden een grote ketel met water en zetten die op het vuur.

Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig de soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al begon te koken.

Even later ging hij proeven. "Hm...heerlijk" zei de men; "Maar de soep zou nog iets beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden; heeft er soms iemand een paar aardappeltjes?"

Sommige mensen die hoopten om ook eens van de soep te mogen proeven, brachten een paar kleine aardappeltjes aan.

Na een tijdje proefde de man weer: "Prima!" zei de man maar het zou nog beter smaken, als we er wat groenten bij deden." Wie enkele groenten kan missen mag straks ook een bordje van mijn heerlijke soep." Verlegen kwamen enkele bewoners met nog wat prei en selderij, en een vrouw bracht een een pond worteltjes.

Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein, en steeds meer mensen kwamen kijken en snuffelen rond de grote soeppot.

"Ze is bijna klaar, maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout zouden indoen, dan zal het de beste soep van heel de wereld zijn. Oh ja, en misschien hebben we ook nog een stuk soepvlees."

De dikke herbergier, die een echte smulpaap was, droomde al van een heerlijk bord soep en kwam met een groot stuk soepvlees aangezuld.

De geur van heerlijke soep vulde heel het dorp. Het duurde niet lang, of iedereen stond al klaar met een bord en een lepel om van de heerlijke soep te proeven.

Toen de soep klaar was, werd de soep uitgedeeld, en iedereen mocht er een bord van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen voorraad gegeven. Alle bewoners begonnen te smullen en te smakken. Zo'n heerlijke soep hadden ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen. Ook de kinderen aten hun buikje rond.

Iedereen voelde zich weer blij, en je kon zien aan de mensen, dat ze er echt van genoten hadden.

De speelman haalde weer zijn viool uit, en de mensen begonnen te dansen en te lachen.

In Het dorp was weer vreugde.

"Het spijt me." Zei de vreemde man, maar ik moet vertrekken. Alle mensen vonden het jammer.

"Maar de soepsteen mag je houden" zei de man. Om zulke lekkere soep te maken, moet je telkens doen, zoals je vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten."

De mensen knikten en voelden zich dolgelukkig, dat ze de soepsteen mochten houden.

De man was blij, dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht.

En eventjes buiten het dorp bukte de man zich.....Hij raapte weer een steen van de grond en stak die in zijn zak.

LYF speelt: Introductione Choral Suite Gothique, Léon Boëlmann

We zingen **Liedboek Lied 995**

O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor
brood,

wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2.O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
—

doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Dankgebed, aansluitend:

Eeuwige wij danken u dat we mogen samenkomen in oecumenisch verband en u mogen eren en danken voor alles wat u ons deze morgen geschonken hebt: de liederen en de woorden die verkondigen dat als we gaan delen van onze overvloed en ook van ons tekort, dan gebeuren er wonderen.

We danken u dat Ds Hage het beroep van de dorpskerk heeft aangenomen. Eeuwige we zijn hier bijeen om ook onze zorgen en verdriet aan uw voeten te leggen, het verdriet om de geschonden graven hier op Beukenhage, verdriet en boosheid om het overlijden van Peter R. De Vries, frustratie om de steeds groter wordende misdaadorganisaties, de zorgen om de verwoestingen van de overvloedige regenval in het oosten en zuiden van ons land en Duitsland en België, we denken aan de slachtoffers die daarbij gevallen zijn. De zorgen om de oplaaiende coronaslachtoffers en de gevolgen die dat weer heeft voor onze mensen die rust zoeken in deze vakantieperiode, de ondernemers, het zorgpersoneel.

. Wilt u zijn bij de mensen in landen waar geweld aan de orde van de dag is, bij de vluchtelingen, bij de zieken, de eenzamen, de mensen die een dierbare verloren hebben.

In het bijzonder bidden wij ook voor meneer Waling van Straalen die in het ziekenhuis opgenomen en een aantal spannende onderzoeken ondergaat.

Vader we vragen ook om uw zegen.

We bidden voor een 50 tal kinderen met hun leiding van de Protestantse gemeente , die op zomerkamp gaan naar hapert, wilt u hen een gezegende tijd met elkaar geven en breng hen veilig terug..

We bidden voor het werk van Avavieren op camping vlugtenburg, 5 vakantieweken voor gezinnen met gehandicapte kinderen , dat het tot zegen mag zijn voor de kinderen, ouders en ook de vrijwilligers.

We bidden voor het werk van de Raad van kerken, dat steeds meer mensen zich aangesproken voelen om te streven naar eenheid in Uw naam. Dit vragen wij alles om Jezus wil . Amen.

**We bidden samen met LYF met
Lied 1006 Onze Vader in de hemel**

On - ze Va - der in de he - mel,
 U staat zorg - zaam om ons heen.
 Geef dat al - le men - sen we - ten:
 zo - als U is er maar één.
 Doe ons tel - kens weer ge - lo - ven
 in een we - reld zon - der pijn,
 in uw rijk dat eens zal ko - men
 en dat soms te zien kan zijn.
 Help ons sa - men goed te le - ven
 en te doen wat U graag wilt.
 Geef ons el - ke dag te e - ten
 tot de hon - ger is ge - stild.
 En ver - geef ons wat we fout doen,
 net als wij niet blij - ven staan
 bij de fou - ten van een an - der,
 maar weer sa - men ver - der gaan. edboek Online

Collecte (bij de uitgang) voor de Voedselbank Westland toegelicht door Dhr. Aart Quak



We zingen lied 704: Dank Dank nu allen God

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Zegen

Laten wij ons geloof in een leven van liefde bevestigen en onze
verantwoordelijkheid in de wereld aanvaarden .

Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze Vader. Dit keer met woorden
van het eiland Iona.

Uit Iona

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

Allen: Amen

Psalm 100 (melodie: Daar juicht een toon)

1. Juich aar - de, juicht al - om den Heer,
dient God met blijd-schap, geeft Hem eer!
Komt, na - dert voor zijn aan - ge - zicht,
zingt Hem een vro - lijk lof - ge - dicht.

2. De Heer is God: erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot zijne dienst bereid.

3. Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem!

4. Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Band 'LYF' speelt na:

- We'll meet again - Vera Lynn

▪

Heeft u nog vragen of wilt u napraten?

Na de viering bent u welkom bij

De voorganger in deze viering:

- Ds.Martine Wassenaar, predikant van de 'Uniekerk'

Wilt u reageren?

- domineeuniekerk@gmail.com
- braderieviering.sgravenzande@gmail.com

Voelt u zich aangesproken en wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u de websites van de deelnemende kerkgemeenschappen:

- Protestantse Gemeente 's-Gravenzande : www.pgsgravenzande.nl
- Volle Evangelie gemeente 'De Aar':
www.vegdeaar.nl
- Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming:
www.rkwestland.nl/s-gravenzande
- Christengemeente Het Kruispunt
www.het-kruispunt.com/