

Carla,

Na 22 jaren Westland is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Tijd voor vervulling van je roeping op een andere plek. Namens de collega's en ook namens de AK, wil ik je danken voor wat je in ons midden hebt gebracht. Ik zie je veelzijdige bijdrage als een mooi boekje met verschillende bloemen.

Carla als ik aan jou denk, komen er 3 woorden boven: spiritualiteit, creativiteit en brede inzetbaarheid. Spiritueel omdat jij je liet scholen in de geestelijke begeleiding. Je raakte vertrouwd met mystieke teksten. Je begon met meditatieve wandelingen, met kloosterweekends en met de lectio divina. Het luisterend Bijbel lezen. Je toonde vertrouwd te zijn met de poëtische verwoording van de grote geheimen. Je voelde je verwant met de merkstenen van Dag Hammarskjöld.

Door je open en associatieve geest kan je vrijuit diverse filosofische uitspraken en dichtregels citeren. Je hebt een antenne voor een creatieve en artistieke vormgeving van teksten, boekjes en brochures. Je kon foto's en afbeeldingen vinden, die passen bij je boodschap.

Wie gaat dat werk van je overnemen? Je artistieke creativiteit gaan we missen.

Je bent veelzijdig en breed inzetbaar wat kerkenwerk betreft. Je kon met je open geest nieuwe initiatieven verwelkomen. Ook al zat je er niet op te wachten. Je dacht actief mee. In het vertrouwen dat je over je grenzen en over je schaduw heen de stem van de eeuwige kon tegenkomen.

Bijzonder dat je je ook schoolde in het visiteren van kerkenraden. In ditzelfde werkveld trokken we samen op. Je werd scriba van de classis Delft. Als zodanig was je doorgaans een kerk-ordelijk geweten. Ordelijk denken om ordelijk te kunnen gaan handelen. Je liet meerdere kanten van je ontwikkeling zien. Als collega's danken wij je voor je bijdrage aan onze gesprekken. Je had als enige vrouw een verbindende rol. Je wist meestal wat je wilde. Zonder andere meningen af te vallen.

Als consulent dank ik je voor je uitgebreide inzet om deze gemeente tot bloei te brengen. Door jouw toedoen haakte de gemeente weer aan bij het plaatselijk fusieproces. In jouw periode ging het uniegebouw op vrijdagmiddag open. Het werd steeds meer een onderdeel van ons allen. Je deed actief mee aan de missionaire presentie en met de avonddiensten, waar je niet op zat te wachten.

Vanuit de AK danken wij je voor je bijdrage aan de pr, de communicatie en de privacy-zaken. We wensen je veel wijsheid en inspiratie toe op je nieuwe werkplek. Net zoveel als bij jou past. Je zegt in je slotartikel in Samen dat van je vader leerde dat Jezus volgen betekent: Dat je nooit ergens zal komen waar hij niet is.

Dat vertrouwen wensen we je toe. Ga met Hem richting Pijnacker en Hij zal met je zijn.

Mark Verrips