

### **Voorjaarsactie Voedselbank**

Op 15 en 16 april jl. vond in de kerken weer de jaarlijkse inzamelingsactie van schoonmaakspullen plaats. Er werden weer heel wat schoonmaak- en verzorgingsartikelen ingezameld. Namens de kerken van 's-Gravenzande hartelijk dank voor uw medewerking.



### **Westlandweek in het Roosevelt Paviljoen**

De Westlandweek in het Roosevelt Paviljoen op Hyde Park 2018 zit er weer op. Op zaterdag 21 april jl. om 11.00 uur verzamelden 32 vrijwilligers zich in het Roosevelt Paviljoen om daar alles in gereedheid te brengen. De vier bloemendames zorgden ervoor dat er op de kamers van de gasten een bloemetje stond. Het thema van de week was rood, wit, blauw en oranje en daar waren de bloemen op afgestemd. De 50 gasten arriveerden vanaf 15:00 uur op de mooie locatie in Doorn. Een deel van de gasten werd door familie gebracht en een deel kwam met de bus die de gasten vanaf De Kreek en het Anker naar Doorn bracht. De activiteitencommissie had voor de hele week spelletjes bedacht o.a. een vossenjacht op de woensdagmiddag, waarbij een groep diakenen van de PG 's-Gravenzande heeft meegeholpen. De Koninklijke onderscheiding van Wim Bijl, de algeheel leider van de Westlandweek, was één van de hoogtepunten van die week. Verder hebben wij het met het weer getroffen: fris en droog, met af en toe de zon. Wij kijken nu weer uit naar de Westlandweek van 2019 die gepland staat van 7 t/m 14 september. Hartelijke groet, Hans van der Kaaij



## Ds. Vogelaar in Indonesië

Onderstaand een bericht uit het blog van de familie Vogelaar. De Diaconie en de Zendingscommissie geven financiële steun aan het werk van Ds. Vogelaar.



## Palopo



Waar wonen jullie nu precies? In Yogyakarta, Singapore, Palopo, Makassar of...? We wonen op dit moment weer aan de 'Jalan Srigunting' in Yogyakarta. Maar vier weken geleden hoorden we onverwachts dat we naar Singapore moesten voor ons werkvisum. Na een week Singapore moesten we voor het werkvisum ook nog naar Palopo (zie foto). Dat is immers de plek waar we hopen te gaan wonen en werken. Voor de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Luwu is het gebied rond Palopo en in dat gebied bevinden zich de 118 gemeenten van de GPIL. We hebben een dag of drie doorgebracht in het immigratiekantoor, maar God zij dank, kwam alles rond. We zijn nu in het bezit van een werkvergunning. De aankomst op het vliegveld in Palopo vonden we best spannend. Hoe zouden we ontvangen worden? Welke eerste indruk zou Palopo bij ons geven? Een paar indrukken: We werden door een aantal leden van het synodebestuur op het vliegveld opgehaald en heel gastvrij ontvangen. Ook in de dagen erna werd er goed voor ons gezorgd. Palopo ligt aan de zee en we hebben veel vis gegeten. Inclusief de kop van de vis, natuurlijk. Omdat we al een aantal weken in Yogyakarta gewoond hadden, ga je vergelijken. Wat valt op? In Yogyakarta lopen meer mensen met een witte huidskleur rond, maar in Palopo zijn het er wel heel weinig. Op straat, maar ook in de kerk, ben je dus een bezienswaardigheid. Iedereen wil met je op de foto. Verder is ook in Yogyakarta de ruime meerderheid van de mensen moslim, maar in Palopo voelde de sfeer toch minder open aan. Meer islamitisch, benauwender. Je beseft: We zullen hier echt moeten wennen. De eerste zondag vierden we samen met een gemeente van de GPIL het heilig avondmaal. Heel bijzonder. Een kerkinterieur dat zoveel eenvoudiger is dan bij ons. Je zit op een plastic stoel aan het avondmaal, maar dan toch die bekende melodie: Hoe groot zijt Gij! Na een aantal intensieve dagen in Palopo ging de reis naar Makassar (hoofdstad van de provincie Zuid-Sulawesi). Daar bezochten we een drietal ziekenhuizen. De gedachte is namelijk dat Lourina t.z.t. in Makassar gaat bevallen. We hebben in Makassar een ziekenhuis gevonden waar we vertrouwen in hebben. Een ziekenhuis met internationale standaard, met een voor ons gevoel deskundige dokter en aardige verpleegsters. Op dit moment hebben we er al weer een week taalstudie opzitten. Voor ons en de kinderen weer wat meer structuur. We mogen ons de komende weken weer op de taalstudie storten. Dat is ook nodig, want in Palopo kwamen we er wel achter hoe lastig het is om met het beetje Indonesisch dat we nu kennen, te communiceren met gemeenteleden die geen Engels spreken...

Volg de ervaringen via de volgende link: [https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user\\_id=110055](https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055)





### Buurtrestaurant Bij Mekaar

Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dinsdag van de maand in De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief de consumpties. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website <http://www.bijmekaar.nl> of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-221 362 71.

### Nieuws uit Kenia – Wim van den Burg



Het regent in Mpeketoni al bijna 2 weken elke dag urenlang pijpenstelen. Na zeker 3 gortdroge jaren kan het dit jaar een stuk beter worden. Alles is groen en de akkers zijn vol gepoot met mais en ander voedsel. Ook op Farmers' Court en Tamani ziet alles er prachtig uit. Nu maar duimen voor een positief oogstjaar zonder honger!!!!



#### NOODWEER IN KENIA

Gisteren vertrok ik om 15.00 uur vanaf Farmers' Court met als doel Lamu. Casey en Ann zouden daar met het vliegtuig aankomen. De lessen op Tamani zouden ten slotte vandaag weer beginnen. Het regende onophoudelijk en na een uur rijden konden we niet verder. De weg was weggeslagen door overstromingen. Het lukte om Ann en Casey met een auto vanuit Lamu bij de plek te krijgen en wadend door stijgend water konden we ze net voor donker in onze auto krijgen. We moesten Casey stevig vasthouden anders zou hij worden meegesleurd door de sterke stroming. Ook vandaag regent het onophoudelijk. Sinds de El Nino tijd van 1997 heb ik zulk weer niet meer meegemaakt. Het water komt van hoger gelegen gebieden in Kenia naar de kust gestroomd. Hopelijk worden we niet van de wereld afgesneden.

### Vergaderingen

Het moderamen van de diaconie vergaderde op 3 april ter voorbereiding op de diaconie vergadering van 8 mei a.s.

Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op het mailadres [arjanhan@kabelfoon.nl](mailto:arjanhan@kabelfoon.nl). De diaconale berichten zijn te lezen via <https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90>