

Dag van de Mantelzorg op 10 november 2018

De diaconie heeft op 10 november jl. een 30-tal planten bezorgd bij mantelzorgers. Een mooi gebaar dat in dank werd ontvangen. Informatie over de activiteiten voor mantelzorgers kunt u o.a. vinden op de website van Vitis Welzijn, bij www.mantelzorgwestland.nl



Blik-semactie

Van Voedselbank Westland ontvingen wij een bericht van dank voor de ingezamelde producten. De diaconie bedankt iedereen voor de medewerking aan deze actie. Er was een mooi resultaat! De DE-punten kunt u het hele jaar nog inleveren bij de ingang van de PKN-kerken, de Maranathakerk en de Zuiderkerk.

Zendingscommissie

De Zendingscommissie maakt gebruik van zendingsbussen waarin u uw gift kunt deponeren. De opbrengst uit deze bussen is bestemd voor verschillende zendingsprojecten en voor plaats- en streekgenoten die in andere werelddelen Gods woord verkondigen en mensen laten kennis maken met het evangelie. Het zendingsproject voor november en december is bestemd voor de familie Wierstra-Boekestein die in januari uitgezonden worden naar Mozambique. Aan de actie "in beweging voor Mozambique" wil de Zendingscommissie ook een bijdrage leveren. Daarbij is uw steun nodig: kom ook in beweging en geef ruimhartig. Inmiddels zijn ook bij alle uitgangen van de Noorderkerk zendingsbussen geplaatst. Het zou mooi zijn als deze wekelijks goed gevuld zijn.

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)

Op de website van PG 's-Gravensande (bij Diaconie) kunt u de berichten lezen over het werk van Ds. Vogelaar. U kunt hem ook volgen via Facebook: <https://www.facebook.com/laurensjan.vogelaar>



Buurtrestaurant Bij Mekaar

Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1^e en 3^e dinsdag van de maand in De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief de consumpties. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website <http://www.bijmekaar.nl> of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-221 362 71.

Collecteoverzicht

datum	doel	opbrengst
2-09-18	GAin Vluchtelingenhulp (behalve NK)	1.040,76
2-09-18	Hof van Staalduinen (alleen NK)	1.034,75
9-09-18	Streekverband de 10 (Hoop voor Albanië)	1.633,53
16-09-18	Schuldhulpmaatje Westland	1.519,52
23-09-18	Diaconaal centrum De Herberg	1.432,89
30-09-18	St Hulp Hongarije Oekraïne	1.418,78
7-10-18	Stichting Aleh Israël	1.348,71
14-10-18	KIA werelddiaconaat	1.279,63
21-10-18	Noodhulp Sulawesi	3.660,84
28-10-18	Stichting Voorkom	1.349,70

Vergaderingen

Op 20 november jl. vergaderde het college van diakenen.

Verslag jongerenhulpreis Albanië 2018

Wat is het een geweldige week geworden in Albanië! Met heel veel lachende gezichten van kinderen, volwassenen en binnen onze eigen groep. Na 8 maanden van voorbereiding zijn we op vrijdag 19 oktober begonnen aan onze jongerenhulpreis naar Albanië. In de 8 maanden voorafgaand hebben we veel aan fondsenwerving gedaan; het wassen van auto's, het verkopen van bloemen voor zowel binnen als buiten, pannenkoekenrestaurant, high tea, sponsoring door diaconie, personen en bedrijven. Tijdens deze maanden van voorbereiding hebben we een plan gemaakt welke projecten we als een team in Albanië zouden kunnen doen. Voor deze projecten hebben we goederen van Nederland naar Albanië gestuurd in samenwerking met Hoop voor Albanië die alle hulp aan Albanië probeert te ondersteunen en transporteren. Hieronder de projectplannen die we hebben gemaakt en waarvan we de meeste hebben kunnen afsluiten en kunnen onderstrepen als geslaagd.

Project 1 (huis van Mira)

Er is een wonder gebeurd, we hebben de middelen om dit huis te laten herstellen, we krijgen hulp van de Micha groep en Hoop voor Albanië. Wij hopen dat dit reconstructie- project heel snel kan beginnen, dit omdat de winter op de deur klopt en je vanaf de binnenkant van het huis door alle gaten in het dak duidelijk de blauwe lucht kan zien.



Wetende dat het tijdens ons verblijf in Albanië in de nacht ongeveer 9 graden was, is het zeer schokkend dat mensen nog steeds in dit huis wonen. Overal waar ik loop plaats ik mijn schoen langzaam en voorzichtig om te zien of alles goed blijft gaan, de vloer gaat op en neer, het is echt schokkend. Op een andere dag bezochten teamleden Mira haar dochter en moeder. Jawel, 3 generaties in 1 onderkomen. Grootmoeder en 2 teamleden zaten op het bed om een foto te maken, maar één van de poten van het bed zakte door de houten vloer. Voor dit project konden we op dat moment alleen wat kleine reparaties uitvoeren; ramen dichtmaken met plastic, houtpanelen op de kapotte vloer plaatsen en een schommel voor Elizabeth maken. De echte opknapbeurt start hopelijk heel erg snel.

Project 2 (huis van Dukate)

De bouwvakkers zijn enkele weken geleden begonnen met de reconstructie van het huis en tijdens ons teambezoek onze laatste dag in Shkodër zijn ze nog steeds bezig. Wat een enorm verschil, met het verleden en de huidige situatie het is echt fantastisch geworden. Geweldig om te zien dat we dit gezin konden helpen, wetende uit welke zeer slechte en erbarmelijke situatie ze vandaan kwamen. Dit gezin helpt veel anderen mensen, terwijl ze zelf bijna niets hebben. De keuken is geïnstalleerd door deelnemers van onze groep.



Project 3 (de kleuterschool)

In een dorp in de buurt op een half uur rijden van Shkodër staat een school zonder speeltoestellen voor de kleine kinderen. Een deel van de school is de kleuterschool, dit zijn ongeveer 25 kinderen. We hebben voor deze kinderen een speelhuisje met glijbaan geplaatst en voor de oudere kinderen voetballen, papier, pennen, viltstiften en andere schoolbenodigdheden meegenomen en tevens een potje volleybal gespeeld. Bij de kleine kinderen hebben we nog rugzakjes met schoolspulletjes kunnen uitdelen. De kids straalden en de lerares was ons ontzettend dankbaar hiervoor. De kleine fietsjes die we meegenomen hadden zijn hier niet terecht gekomen, al hadden we dit vooraf wel bedacht. De fietsjes zijn niet toegestaan op de school omdat de verwachting is dat deze dan mee naar huis worden genomen. Uiteraard komen deze fietsjes zeer zeker goed terecht op een andere plaats.



Project 4 (voedselpakketten)

We hadden het projectvoorstel gemaakt om 75 voedselpakketten te kopen, maar uiteindelijk zijn dit er 80 geworden. Bij 7 gezinnen hebben wij de voedselpakketten zelf thuis kunnen brengen, hier mochten/moesten wij ook zeker even binnenkomen. De gastvrijheid is groot maar de armoede is als je binnen bent beter te zien dan buiten het huis. Dit is overal in de stad bij hetzelfde. Mooie verhalen, maar ook schokkende informatie. Veel verhalen over zelfmoord-ideeën tot zelfmoord binnen het gezin, maken deel uit van het familieverhaal (elke keer opnieuw kippenvel als ik er over hoor of aan denk). Elk voedselpakket bestaat uit 3 zakken, 10 kg aardappelen en 2 zakken met andere soorten voedingsmiddelen. Op de bovenverdieping van het kerkgebouw moeten de families tekenen dat ze zijn aangekomen en kunnen daarna het voedselpakket in

ontvangst gaan nemen. Maar niet voordat er een blik kon worden geworpen in de Nederlandse stijlvolle nieuwe en tweedehands kledingwinkel die de dag daarvoor door teamleden was opgebouwd. Geweldig om al deze mensen blij te zien. Je vraagt je wel af: hoe kunnen ze dit ooit op hun fiets meenemen?

Project 5 (kinderen en het weeshuis)

De kinderen zijn goed op de hoogte wat er deze middag gaat gebeuren: ze gaan uit met de Nederlandse jongerengroep en lunchen buiten de muren van het weeshuis in een restaurant met speeltuin en een kleine dierentuin. Een echt feest voor de kinderen. Na het passeren van de beveiliging, bij het openen van de deuren van onze bus, zijn de kinderen sneller in de bus dan dat wij uit de bus kunnen stappen. Veel knuffels worden gegeven en ik ben zelf een beetje verbaasd over dit warme welkom, dit had ik niet verwacht, maar is wel heel erg mooi. Met 3 bussen en een auto totaal 29 kinderen, 5 medewerkers en onze groep gaan we naar het restaurant voor onze lunch; pizza, drankje met speelzone en dierentuin. Fantastisch. De volgende dagen zijn we nog terug geweest naar het weeshuis om een aantal simpele maar dankbare reparaties uit te voeren. Het repareren van de hekwerken om de voetbalkooi zodat de bal binnen blijft maar ook heel blijft. Geweldig om te zien dat elke gerepareerde schommel ook direct wordt gebruikt waar hij voor is bedoeld.



Project 6 (Nederlandse avond)

De gemeente van pastor Klodi heeft op bijzondere wijze vorig jaar het sociaal up-café kunnen starten. Dit is een gezellige gelegenheid midden in het centrum van de stad Shkodër. Als je ooit in de buurt bent, ga er dan zeker even een bakkie doen! Het sociale up-café is vanavond veranderd in het oranje huis. Veel Albanese jongeren die we eerder die dagen al hebben leren kennen zijn van de partij. Het is zeer bijzonder hoe de Nederlandse en Albanese jongeren zich mengen en gezellige en serieuze gesprekken voeren. Nederlandse spellen en uiteraard Bingo, dit blijkt ook een heel bekend spelletje te zijn in Albanië. Deze dingen maken het tot een mooie start van de avond. Nadat de muziek een beetje harder is gezet en de Nederlandse en Albanese muziek uit de speaker klinkt wordt er uitbundig en met veel plezier polonaise gelopen en Albanese volksdansen aangeleerd.



Project 7 (personen met een handicap)

Helaas hebben we dit project niet verder kunnen uitvoeren vanwege tijdgebrek.



Project 8 (Have fun / jongeren)

Onze groep heeft op onze 2^e dag in Albanië bij de oude kasteelruïne de Albanese jongerengroep van Pastor Klodi ontmoet en de klik tussen deze groepen was bijzonder snel gemaakt. De hele week ontmoetten beide groepen elkaar als er tijd voor was in het up-café. Er zijn vriendschappen ontstaan, contacten uitgewisseld en de connecties via sociaal media gemaakt.

Project 9 (plezier met kinderen)

Met ongeveer 40 kinderen hebben we een leuke zaterdagochtend beleefd door een Bijbelse film te kijken met uitleg, te knutselen en te voetballen.

Terug in Nederland zijn we nog niet geheel klaar met ons Albanië-project. Er is veel vraag naar spullen, maar velen zijn er niet goed zichtbaar voor ons als buitenlanders, waardoor het moeilijk is om te helpen. Maar wij hebben echt de beste contactpersoon die we kunnen hebben in Albanië namelijk; pastor Klodi. Iedereen kent hem in de buurt en met heel veel mensen zou hij normaal gesproken stoppen om even te praten. Deze week heeft hij ook echt alles in het werk gesteld om ons zoveel mogelijk te laten doen en zichzelf en zijn gezin volledig weggecijferd. Zelfs het in elkaar zetten van een enorme puzzel wat ook wel keuken genoemd wordt is voor hem en ons team geen probleem. We zijn nog bezig om een volgend transport geregeld te krijgen naar Albanië. Hierin willen we speeltoestellen voor het plaatselijke park, bedden, stoelen, tafels en andere dingen toesturen. Er is echt veel vraag naar heel veel eenvoudige spullen. Een voorbeeld; een man in zijn elektrische scootmobiel kwam zijn wielen laten zien; lek en niet beschikbaar in Albanië. We hebben ze in Nederland gevonden en ze zullen snel in Albanië arriveren. De winter komt eraan en veel gezinnen hebben nog niet genoeg brandhout om het warm te houden, we kregen zelfs de informatie dat 2 gezinnen geen goede haard hebben om hun onderkomen te verwarmen. Schrijnend. Het is geweldig om in Albanië te zijn geweest en met deze fantastische groep hebben we het verschil gemaakt. Heel erg bedankt dat wij mede door uw steun het verschil hebben kunnen maken.

Onderstaand de link naar de Powerpoint;

<https://drive.google.com/file/d/1Dzcm7II03r7q-VQdAF45vqcFY09UDhnx/view?usp=drivesdk>

Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom via arjanhan@kabelfoon.nl De diaconale berichten zijn te lezen via <https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90>