



Dag van de Mantelzorg op 10 november a.s.

De diaconie wil graag aandacht besteden aan de "Dag van de Mantelzorg" op 10 november a.s. Deze dag is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van mantelzorgers. Ook in onze omgeving zijn veel mensen betrokken bij de langdurige zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Hoewel de meeste mantelzorgers het vanzelfsprekend vinden om voor hun naaste te zorgen, is dit vaak intensief en heeft het grote invloed op hun persoonlijke leven. Wij willen als diaconie onze waardering uitspreken voor mensen in 's-Gravenzande die mantelzorg bieden en hen een kleine attentie aanbieden. Kent u mensen die mantelzorg bieden en nodig eens in het zonnetje gezet moeten worden? U kunt uw naam, adres en/of telefoonnummer vóór 9 november a.s. doormailen naar evine@kabelfoon.nl of arjanhan@kabelfoon.nl of telefonisch aan Hanneke van Staalduinen, tel: 06-47308362. We willen u ook attent maken op de kaartenactie in het kader van de dag van de mantelzorg. U kunt gratis (excl. portokosten) een Greetz kaartje laten maken voor een mantelzorger. Meer informatie: www.dagvandemantelzorg.nl. In het Westland organiseert Vitis Welzijn allerlei activiteiten in de week van de mantelzorg. Meer informatie: www.mantelzorgwestland.nl

Actie voor de Voedselbank: Blik-semactie

Dit is de slogan van de 10e blikkeninzameling voor Voedselbank Westland. We nodigen u uit om ook met de "Blik-semactie" mee te doen. De Voedselbank Westland is gevestigd in Naaldwijk en het werkterrein omvat de gehele gemeente Westland. De opbrengst van deze actie blijft dus in de buurt. Zo'n 145 gezinnen ontvangen iedere week een pakket van de voedselbank. Omdat de voedselbank uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er geen personeelskosten. De kosten van energie en van transport, drukken wel op de begroting. U kunt de voedselbank ook steunen met een gift op bankrekeningnummer NL15 RABO 0138.7601.28 t.n.v. Stichting Voedselbank Westland. Zie ook: www.voedselbankwestland.nl



Wilt u een tas vullen met blikken (geen glazen potten) groenten, fruit, vis en/of soep? Niet alleen blikken maar ook alle andere houdbare producten zijn uiteraard welkom. Het inleveren van de blikken kan als volgt:

- Woensdagavond 7 november a.s., voorafgaand aan de avonddienst, in de hal van de Dorpskerk.
- Zondag 11 november a.s. voorafgaand aan de ochtenddienst, in de hal van de Noorderbrug, Dorpskerk, Nieuwe Kerk, Uniekerk, De Hoeksteen en De Nieuwe Rank,
- Tussen 5 en 11 november a.s. in de keuken van de Maranathakerk,
- Vrijdag 9 november a.s. van 19.30 tot 21.00 uur en zaterdag 10 november a.s. tussen 10.00 en 11.30 uur in de Westerkerk,
- Maandagavond 12 november a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur kan er nog ingeleverd worden bij de Noorderbrug. Op deze avond is dit tevens het verzamelpunt voor alle kerken.



Ook de DE-punten zijn nog steeds welkom. Bij de ingang van de PKN-kerken, Maranathakerk en de Zuiderkerk kunt u deze het hele jaar inleveren. We hopen van harte dat deze inzamelingsactie weer een groot succes wordt. Bedankt namens de diaconale werkgroep en de Voedselbank Westland.

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)

Op 21 oktober jl. heeft de diaconie de collecteopbrengsten bestemd voor noodhulp aan Sulawesi in verband met de aardbeving en tsunami op 28 september jl.

Update 22 oktober 2018 uit Sulawesi:

GPIL helpt wie hulp nodig heeft

Afgelopen dagen was een hulpteam van onze partnerkerk (GPIL) uit Palopo in het rampgebied om eerste hulp te verlenen en om te inventariseren welke vervolghulp nodig is. Het was enorm indrukwekkend en schokkend voor het team, maar hun aanwezigheid en hulp was een teken van liefde en hoop voor de slachtoffers. De GPIL helpt wie hulp nodig heeft en kijkt niet naar achtergrond, stam of religie. De vrijwilligers deelden maaltijden, rijst, kleding, water en zeep en shampoo uit. Het team is inmiddels terug in Palopo en zal met andere kerken de handen ineenslaan en vervolgplannen maken voor o.a. herbouw en traumahulp. Hier kunnen wij dankzij uw giften aan bijdragen.

<https://www.facebook.com/laurensjan.vogelaar/videos/2216911655050892/>

U kunt ds. Vogelaar ook volgen via Facebook. Onderstaand enkele filmpjes van zijn facebookpagina.

Voor het eerst preken in het Indonesisch:

<https://www.facebook.com/laurensjan.vogelaar/videos/2219174704824587/>

Na de dienst handen schudden:

<https://www.facebook.com/laurensjan.vogelaar/videos/2219196711489053/>

Postadres van de familie Vogelaar:

Kantor Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL),
Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang, Kotak Pos 118,
Kota Palopo 91914,
Sulawesi Selatan, Indonesia.

Mailen kan naar: laurensjanvogelaar@gmail.com



Bericht uit Kenia – Wim van den Burg

Sinds de foto van de examen-kandidaten van Tamani Junior School online is gegaan heb ik zeer veel reacties en vragen gekregen. Daar stak er 1 ver bovenuit: “Wat gaat er nu gebeuren met de leerlingen, die slagen voor het landelijk examen op Tamani?”

Wij hebben deze eerste keer 15 leerlingen, die examen doen. Ons doel

is een gemiddelde van 350 punten uit het maximale aantal te behalen punten van 500. Dit resultaat is echter nog nooit in Mpeketoni en verre omgeving behaald. Ik heb die doelstelling vanaf het begin gehad toen we Tamani in 2011 begonnen te bouwen. Indien iemand 350 punten haalt, komt hij of zij in aanmerking om toegelaten te worden op de allerbeste landelijke middelbare scholen. Wij schatten, dat het mogelijk is dat talrijke leerlingen dat kunnen halen met enkele uitschieters zelfs boven 400! Natuurlijk is dit geen enkele garantie, dat dit ook echt gaat gebeuren, maar het is wel mijn droom. Maar ja, dan zijn we er nog niet, want doorleren op zulke scholen is niet goedkoop voor Keniaanse begrippen. Er zijn ouders, die dat zelf zullen kunnen betalen, maar Tamani heeft juist veel kinderen, met een zeer armoedige achtergrond zoals wezen en kinderen die uit gezinnen komen, die tot de allerarmsten der armen behoren.

Daarom heb ik al overleg gevoerd met Kenya Commercial Bank en Equity Bank. Die banken hebben programma's voor leerlingen met hoge cijfers uit de zojuist beschreven groepen. Helaas gaat het hier om een beperkt aantal mogelijkheden. Mijn doelstelling was door zulk goed onderwijs te geven in de afgelopen jaren, dat die hoge cijfers ook daadwerkelijk gehaald kunnen worden. Voor mij heeft dat betekend, dat ik 7 dagen lang heel veel uren maak, ontelbare uren, ik tel ze niet eens. Ten slotte zit mijn hart in Tamani en zoon Casey moet daar ten slotte ook goed onderwijs krijgen. Het niveau is echt heel hoog.

Naast de mogelijke sponsoring hoop ik natuurlijk ook op een andere manier geld te kunnen genereren om de toekomstdroom van de kinderen te verwezenlijken. Zeker tien van de 15 leerlingen, die nu examen doen zijn zonder steun kansloos voor de middelbare scholen, die echt goed zijn. Het is een beetje te vergelijken met de situatie vroeger in Nederland uit de generatie van mijn ouders (overleden, maar geboren in de jaren 20). Toen konden ook heel veel kinderen niet doorleren, omdat er geen geld was.

Eigenlijk ook een beetje mijn eigen situatie, want mijn ouders konden het ook niet betalen daarom ben in mijn avonden MO-A en MO-B gaan studeren en verdiende de kosten zelf. Hierdoor kon ik eerstegraads leraar Engels worden op de middelbare school. Door dit alles begrijp ik de kinderen hier heel goed. Alleen is het voor hen niet mogelijk om het op dezelfde manier als mij te doen. Zij zullen het overdag moeten doen. Ik hoop, dat ik mijn dilemma duidelijk heb gemaakt door dit bericht te schrijven. Voor meer informatie: www.wimvandenburg.nl



Buurtrestaurant Bij Mekaar

Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1^e en 3^e dinsdag van de maand in De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief de consumpties. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website <http://www.bijmekaar.nl> of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-221 362 71.

Vergaderingen

Op 6 november a.s. vergadert het moderamen als voorbereiding op de vergadering van het college van diakenen op 20 november a.s.

Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op het mailadres arjanhan@kabelfoon.nl. De diaconale berichten zijn te lezen via <https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90>